

Al 9 jaar lang geven Clément en Monia, samen met hun teams, het beste van zichzelf in la Grappe d'Or, l'Empreinte du Temps en sinds enkele jaren ook in hun winkel

Vin en Vie. Niets is hen teveel

om hun klanten en gasten een paar aangename momenten te bezorgen.

De horecasector is steeds complexer geworden. We moeten onze energie en middelen maximaal aanwenden om de toekomstige ontwikkeling van onze activiteiten alle kansen te geven.

En dus hebben we besloten om ons restaurant l'Empreinte du Temps in Torgny na de zomervakantie definitief te sluiten.

Maar u kunt nog steeds overnachten in l'Empreinte du Temps. Voor de vrijgekomen restaurantruimte zijn we volop op zoek naar een nieuwe bestemming.

Onze winkel Vin en Vie kent veel bijval en vraagt meer verkoop-, degustatie- en opslagruimte. Dat is dan ook een van de strategische pistes die we samen met Cedric zullen onderzoeken.

Maar ook de streekproducten die Clément met veel vuur promoot, zouden in deze nieuwe ruimte beter tot hun recht kunnen komen.

Klanten die nog een tafeltje hebben gereserveerd in het restaurant van l'Empreinte du Temps zullen we persoonlijk contacteren. Wie nog in het bezit is van een cadeaubon voor het restaurant, kan ons best even contacteren. Dan gaan we samen op zoek naar een passend alternatief.

We danken onze klanten voor hun trouw en voor het vertrouwen dat ze doorheen al die jaren steeds in ons hebben gesteld. We herinneren eraan dat het culinaire aanbod van l'Empreinte du Temps werd bepaald door de chef van het nabijgelegen la Grappe d'Or in Torgny.

Op nauwelijks 30 meter van l'Empreinte du Temps kunt u dus lekker verder genieten van de creativiteit van de chef en van de versheid en de volle smaken van de gerechten die hij op uw bord tovert. U kunt er nu reeds terecht voor een 3-gangen marktmenu aan een scherpe prijs.